



Jos W.M. Kleijnen, coach en trainer
E: jwmkleijnen@hetnet.nl
I: www.joskleijnen.nl
M: 06-19012464
Kvk.nr.: 12064894

Tao-1-daagse Natuur - Energie - Magie'



Van € 129,00 p.p. voor € 79,00 p.p.
Vrijdag 2 aug. '19, 10.00 - 19.00 uur

Hotel St. Ludwig, Station 22, 6063 NP Vlodrop.
Vooraf aanmelden is nodig!

*"Je hoeft niet ingewijd te worden of bij een groep te horen of door anderen opgeleid te worden om een 'heks' te zijn. Je kunt je eigen formules en rituelen maken en als je magische aanleg en spirituele voornemens goed zijn, werken die ook!
Magie was en is geen cultus voor iedereen. Als je je niet aangetrokken voelt tot het occulte, geen verwondering voelt, het gevoel dat je een paar minuten in een onwerkelijke wereld buiten de gewone wereld kunt komen te staan niet kent, dan heb je er niets aan."*

Inclusief 5 uur training, koffie/thee/vlaai, middaglunch/afsluiting met kop soep

- 09.30 - Verzamelen Hotel St. Ludwig met koffie/thee/vlaai.
- 10.00 - 12.00 Vertrek werkveld 1 'innerlijke beschermingen/bepantseringen'.
- 12.00 - 14.00 Terugtocht en gezamenlijke lunch Hotel St. Ludwig.
- 14.00 - 15.00 Vertrek werkveld 2
- 15.00 - 16.00 Opbouwen, reinigen, opladen eigen energiewerkveld.
- 16.00 - 17.00 Reinigen, opladen, inwijden eigen werkstaf/beschermstaf.
- 17.00 - 19.00 Terugtocht en afsluiting met kop soep.

Denk altijd aan: goede wandelschoenen, liefst zachte, stille zolen, warme kleding in veel lagen (lange mouwen), bescherming tegen vocht, kou en teken/muggen. Water voor onderweg en rituele reiniging. Liefst donkere pet, hoofddoek of colsjaal. Eigen altaardekentjes, extra smudge en -schelp, extra kaars voor ritueel. Evt. aansteker, eigen kaarslicht (beschermd), veel meel, tabak, zaklampje en identiteitsbewijs meebrengen. Kleren/haren zullen naar smudge ruiken. Eigen inwijdingsspreuken voor de werk/beschermstaf.

Activiteiten zijn altijd voor eigen verantwoordelijkheid en vanuit eigen vrije wil.

"The world is all that is encased here: life, death, people and everything else that surrounds us. The world is incomprehensible. We won't ever understand it; we won't ever unravel its secrets. Thus we must treat the world as it is: a sheer mystery."

(Uit: 'A separate reality' van Carlos Castaneda)

